

**Prentenboek** Tamara Bos wilde 'geen somber kankerboek' maken

# De boom wordt kaal, net als Michael



→ In het verhaal komen de dieren in actie om de kale boom te helpen.

ILLUSTRATIES  
BARBARA  
DE WOLF

De kale boom is geïnspireerd op de zestienjarige Michael Tkachuk die tijdens een chemokuur zijn haar verloor. Vandaag wordt het prentenboek gepresenteerd in het AMC.

**Joukje Akveld**  
AMSTERDAM

**T**ien was Michael Tkachuk toen hij voor het eerst merkte dat er iets mis was in zijn hoofd. Een hersentumor, bleek na de MRI-scan. Zes maanden later zit de tumor er nog steeds. Een operatie pakte verkeerd uit en maakte hem aan één oog blind. Sindsdien krijgt hij chemo. Vijf of zes kuren heeft hij inmiddels gehad.

“Dat was niet de bedoeling, maar de tumor kwam steeds terug.” Michael praat er kalm over. Zijn leven wordt bepaald door de driemaandelijke scan. “Het nieuws kan goed of slecht zijn, maar ook als het slecht is ga je verder.” Momenteel bezoekt hij wekelijks het AMC voor een chemokuur. Op vrijdagmiddag, zodat hij in het weekend kan bijkomen en maandag weer naar school kan. School is nu even belangrijker dan weekend vieren, vindt hij. Rottige bijkomstigheid is wel het uitvallen van zijn haar. Toen hij op een voorjaarsdag voor de spiegel stond en naar zijn kale hoofd keek, zei hij: “Ik lijk wel een omgekeerde boom, kaal in de lente.”

#### Stage

Zijn moeder, die het hoorde, raakte het zinnenet niet kwijt. Via de website van illustratrice Barbara de Wolf stuurde ze een bericht dat ze een idee had voor een boek. De Wolf sprak met haar af, raakte onder de indruk en belde (scenario-)schrijfster Tamara Bos (*Het paard van Sinterklaas, Papa, hoor je me?*) met wie ze eerder diverse boeken maakte. Nu is er het prentenboek *De kale boom*. Vandaag wordt het gepresenteerd

in de Starbucks van het AMC, de plek waar Michael stage liep. Bos: “Ik dacht direct aan een boom die zijn bladeren verliest. Niet in de herfst, zoals de andere bomen, maar in de lente.”

#### Versierd met slingers

In het verhaal komen de dieren in actie om de kale boom te helpen. Ze maken bonte linten van bloemen en blaadjes. Slang staat z'n oude vel af, vogels brengen veertjes. De kale boom wordt versierd met vrolijke slingers. Als de rest van het bos in de herfst z'n blad verliest, is hij de enige boom die er nog mooi bijstaat.

Ze wilde geen somber kankerboek schrijven, zegt Bos. “De kale boom voelt zich slap, maar hij gaat niet naar een dokter. Aan de hand van het boek kunnen ouders kinderen uitleggen waarom sommige zieke mensen hun haar verliezen, maar je kunt het ook gewoon lezen als een verhaal over vriendschap. Een boek met een positieve *vibe*. Barbara's collage-illustraties dragen daaraan bij.”

Michael is blij met 'zijn' boek, zegt hij. “Van iets slechts is iets goeds gekomen.” Dat hij meedeelt in de royalty's vindt hij bijzonder, maar het geld zelf houden wil hij niet. “Ik geef het aan stichting Make a Wish en het Emma Kinderziekenhuis. Die hebben veel voor mij gedaan. Nu kan ik iets terugdoen. Een bedankje van mij aan hen.”

**Tamara Bos en Barbara de Wolf: De kale boom. De Vier Windstreken, €14,50 (4+).**



Himmels hersens  
heten Heydrich

Stel... jij krijgt de verantwoordelijkheid om een volk uit te roeien



vpro

elke zondag  
20.15 uur

